



Kerstmarkt

De herfst heeft weer volop haar intrede gedaan. De dagen worden korter en de winter zit in de lucht. Je ruikt het in de lucht, de frisse wind prikkelt je wangen als je buiten bent.

Met de winter komt ook het gezelligste seizoen van het jaar er aan. Het is de tijd van erwtensoep met worst, stamppot met een gehaktbal en hutspot met klapstuk.

Het is de tijd van pepernoten, speculaas en warme chocolademelk met slagroom. Maar ook de tijd van kerstkransjes, mooi opgetuigde kerstbomen en flakkerende kaarsen.

Jawel, de tijd van kerstmis komt er aan. In talloze steden en stadjes worden pittoreske pleinen omgetoverd tot prachtige kerstmarkten. In een sfeervol decor staan talloze kraampjes met prachtig houtsnijwerk, kerstkadootjes uit de hele wereld, prachtig handwerk en nostalgisch speelgoed. Overal weerklinken kerstliederen en in de lucht hangt de geur van warme wafels en glühwein.

Kent u een betere manier om eens lekker in de kerstsfeer te komen ?

Bel Rolerisuit en boek een bus voor een tochtje naar één van die schitterende kerstmarkten in de omgeving.

U kunt ons bereiken op 076 5426006

